

ΜΗΝ ΑΜΕΛΟΥΤΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ο ανεξομολόγητος ἄνθρωπος εἶναι ὅμοιος μὲν ἔναν
ἀβάπτιστον καὶ εἶναι ἀδύνατον νά σωθῆ. Καὶ ἀνίσως
ἔνας ὅπου ἀπέθανεν ἐάν μέν καὶ ἐπρόφθασεν καὶ
ἔξωμολογήθη, καὶ ἂς μή κοινώνησεν, εἶναι ἐλπίδα εἰς
αὐτόν. Ἐάν δέ καὶ δέν ἔξωμολογήθη, ἂς κοινωνήσει
ὅσες φορές θελεῖ, τίποτες δέν ὡφελεῖται, μάλιστα
βλάπτεται, ἐπειδή καὶ κοινωνεῖ ἀνάξια καὶ ἀλοίμονον
εἰς αὐτόν. Πρώτον πρέπει νά γίνεται ἡ ἔξωμολόγησις,
ἐπειτα ἡ Ἅγια Κοινωνία. Πρώτον νά πλύνωμεν καὶ νά
καθαρίσωμεν το ἀγγεῖον καὶ υστερα νά βάλωμεν το
πολύτιμον πράγμα μέσα.

Διδαχές Άγιου Κοσμᾶ του Αίτωλοῦ

ΜΗΝ ΑΜΕΛΟΥΤΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ο ανεξομολόγητος ἄνθρωπος εἶναι ὅμοιος μὲν ἔναν
ἀβάπτιστον καὶ εἶναι ἀδύνατον νά σωθῆ. Καὶ ἀνίσως
ἔνας ὅπου ἀπέθανεν ἐάν μέν καὶ ἐπρόφθασεν καὶ
ἔξωμολογήθη, καὶ ἂς μὴ κοινώησεν, εἶναι ἐλπίδα εἰς
αὐτόν. Ἐάν δέ καὶ δέν ἔξωμολογήθη, ἂς κοινωνήσει
ὅσες φορές θέλει, τίποτες δέν ὠφελεῖται, μάλιστα
βλάπτεται, ἐπειδή καὶ κοινωνεῖ ἀνάξια καὶ ἀλοίμονον
εἰς αὐτόν. Πρώτον πρέπει νά γίνεται ἡ ἔξωμολόγησις,
ἐπειτα ἡ Ἅγια Κοινωνία. Πρώτον νά πλύνωμεν καὶ νά
καθαρίσωμεν το ἀγγεῖον καὶ υστερα νά βάλωμεν το
πολύτιμον πράγμα μέσα.

Διδαχές Ἀγίου Κοσμᾶ του Αἰτωλοῦ

ΜΗΝ ΑΜΕΛΟΥΤΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΝ

Ο ανεξομολόγητος ἄνθρωπος εἶναι ὅμοιος μὲν ἔναν
ἀβάπτιστον καὶ εἶναι ἀδύνατον νά σωθῆ. Καὶ ἀνίσως
ἔνας ὅπου ἀπέθανεν ἐάν μέν καὶ ἐπρόφθασεν καὶ
ἔξωμολογήθη, καὶ ἃς μή κοινώνησεν, εἶναι ἐλπίδα εἰς
αὐτόν. Ἐάν δέ καὶ δέν ἔξωμολογήθη, ἃς κοινωνήσει
ὅσες φορές θέλει, τίποτες δέν ὡφελεῖται, μάλιστα
βλάπτεται, ἐπειδή καὶ κοινωνεῖ ἀνάξια καὶ ἀλοίμονον
εἰς αὐτόν. Πρώτον πρέπει νά γίνεται ἡ ἔξομολόγησις,
ἐπειτα ἡ Ἅγια Κοινωνία. Πρώτον νά πλύνωμεν καὶ νά
καθαρίσωμεν το ἀγγεῖον καὶ υστερα νά βάλωμεν το
πολύτιμον πράγμα μέσα.

Διδαχές Άγιου Κοσμᾶ του Αίτωλοῦ

ΜΗΝ ΑΜΕΛΟΥΤΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ο ανεξομολόγητος ἄνθρωπος εἶναι ὅμοιος μὲν ἔναν
ἀβάπτιστον καὶ εἶναι ἀδύνατον νά σωθῆ. Καὶ ἀνίσως
ἔνας ὅπου ἀπέθανεν ἐάν μέν καὶ ἐπρόφθασεν καὶ
ἔξωμολογήθη, καὶ ἂς μή κοινώνησεν, εἶναι ἐλπίδα εἰς
αὐτόν. Ἐάν δέ καὶ δέν ἔξωμολογήθη, ἂς κοινωνήσει
ὅσες φορές θέλει, τίποτες δέν ὡφελεῖται, μάλιστα
βλάπτεται, ἐπειδή καὶ κοινωνεῖ ἀνάξια καὶ ἀλοίμονον
εἰς αὐτόν. Πρώτον πρέπει νά γίνεται ἡ ἔξομολόγησις,
ἐπειτα ἡ Ἅγια Κοινωνία. Πρώτον νά πλύνωμεν καὶ νά
καθαρίσωμεν το ἀγγεῖον καὶ υστερα νά βάλωμεν το
πολύτιμον πράγμα μέσα.

Διδαχές Ἀγίου Κοσμᾶ του Αἴτωλοῦ

ΜΗΝ ΑΜΕΛΟΥΤΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ο ανεξομολόγητος ἄνθρωπος είναι ὅμοιος μέ εἶναν
ἀβάπτιστον καὶ εἶναι ἀδύνατον νά σωθῆ. Καὶ ἀνίσως
ἔνας ὅπου ἀπέθανεν ἐάν μέν καὶ ἐπρόφθασεν καὶ
ἔξωμολογήθη, καὶ ἂς μή κοινώνησεν, εἶναι ἔλπίδα εἰς
αὐτόν. Ἐάν δέ καὶ δέν ἔξωμολογήθη, ἂς κοινωνήσει
ὅσες φορές θέλει, τίποτες δέν ὠφελεῖται, μάλιστα
βλάπτεται, ἐπειδή καὶ κοινωνεῖ ἀνάξια καὶ ἀλοίμονον
εἰς αὐτόν. Πρώτον πρέπει νά γίνεται ή ἔξομολόγησις,
ἐπειτα ή Ἅγια Κοινωνία. Πρώτον νά πλύνωμεν καὶ νά
καθαρίσωμεν το ἀγγεῖον καὶ υστερα νά βάλωμεν το
πολύτιμον πράγμα μέσα.

Διδαχές Άγιου Κοσμᾶ του Αἰτωλοῦ

ΜΗΝ ΑΜΕΛΟΥΤΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ο ανεξομολόγητος ἄνθρωπος είναι ὅμοιος μὲν ἔναν ἀβάπτιστον καὶ εἶναι ἀδύνατον νά σωθῆ. Καὶ ἀνίσως ἔνας ὅπου ἀπέθανεν ἐάν μέν καὶ ἐπρόφθασεν καὶ ἔξωμολογήθη, καὶ ἂς μή κοινώνησεν, είναι Ἐλπίδα εἰς αὐτόν. Ἐάν δέ καὶ δέν ἔξωμολογήθη, ἂς κοινωνήσει ὅσες φορές θέλει, τίποτες δέν ὡφελεῖται, μάλιστα βλάπτεται, ἐπειδή καὶ κοινωνεῖ ἀνάξια καὶ ἀλοίμονον εἰς αὐτόν. Πρώτον πρέπει νά γίνεται ή ἔξομολόγησις, ἐπειτα ή Ἅγια Κοινωνία. Πρώτον νά πλύνωμεν καὶ νά καθαρίσωμεν το ἀγγεῖον καὶ υστερα νά βάλωμεν το πολύτιμον πράγμα μέσα.

Διδαχές Ἅγιου Κοσμᾶ του Αίτωλου