

Τό επίγειο ΤΑΞΙΔΙ τῆς ΖΩΗΣ

Είναι προσωπικός δ δρόμος του καθενός.

Έκαστος διαλέγει τό δρόμο πού θ' άκολουθήσει άνάμεσα στά παρακλάδια τῆς ζωῆς, γιά νά φθάσει στό προορισμό του.

Μέ τίν έσωτερική του ματιά, θά διακρίνει τό δρόμο πού πρέπει νά πάρει άνάμεσα σέ πολλές διακλαδώσεις, στά παραδρόμια έκεινα, πού ζαλίζουν, πού μεθούν τίν προσωρινότητα, δόδηγούν διιως στό πουθενά !

‘Η Π. Διαθήκη έπισημαίνει :

“.. εστιν δόδος ή δοκει παρ’ ανθρώποις τά δέ τελευταία αύτῆς ξρχεται εις πυθμένα ἄδου.”

Μέ τή Θέλησή του ἀλωστε, ἀποφεύγει κανείς, τούς “κύκλωπες” καί τόν “ἄγριο Ποσειδώνα”, πού στήνουν φαντάσματα εύτυχίας, ή φόβητρα, μπροστά στά θνητά μάτια μας, γιά νά μᾶς παρασύρουν στήν ἄβυσσο.

Τό ταξίδι τῆς ζωῆς, είναι μακρυνό.

Η χώρα πρός τήν δποία βαδίζουμε, μᾶς είναι ἀγνωστη.

Πολύ έπικινδυνό νά λοξοδρομήσει κανείς, μάλιστα σ’ αύτήν τήν τόσο δύσκολη ἐποχή μας. Πολλοί οί καλοστρωμένοι δρόμοι, πού δόδηγούν στά στρατόπεδα ἀσεβῶν καί τῶν παρανόμων.

Όμιως ή πρεία μας στή γῆ, δέν πρέπει νά λαθέψει.

Ο ἀνθρωπος μιά φορά περνᾶ ἀπό τή γῆ καί ένα είναι γιά τόν καθένα τό ταξίδι τῆς ζωῆς του.

Όσο γιά τήν ἀξία του, ή Π. Δ. βεβαιώνει :

« Μέγα δημιουργημα δ ἀνθρωπος, πού ἐπλάσθη ἀπό τό Θεό κατ’ εἰκόνα Του (ἀλλά δυνάμενος δι’ ”Ορθοδόξου διαβιώσεώς του, νά κερδίσει) καί δμοίωσή Του .»

Πορεύεται πρός τήν αἰώνιότητα, δπου θά φθάσει μέ τό θάνατό του.

Ἐκεῖ πλέον σέ ἄλλη διάσταση καί διαφορετικές συνθήκες, θά πορεύεται μέσα στό φῶς καί τή μακαριότητα, πού χαρίζει δ Θεός στούς ἐκλεκτούς Του.

Ἀκριβῶς διιως γιατί ὑπάρχει αύτή ή προοπτική τῆς ζωῆς, δφεύλει δ καθένας μας στήν πρεία του πάνω στή γῆ, νά δικαιώσει τήν ἀπειρη ἀγάπη τού Θεού - Δημιουργού μας καί τή Σοφία του.

Οδικό κώδικα, στό ταξίδι, μᾶς προσφέρει δ ίδιος ὁ Θεός. Είναι ἀπλός, σύντομος, κατανοητός.

Συνοψίζεται σέ πέντε μόνο λέξεις καί είναι εύκολοι νημόνευτος.

“ Προνοῦ καλά, ἐνώπιον Κυρίου καί ἀνθρώπων.”

“ Λάβαινε πρόνοια καί φροντίδα, ώστε ή διαγωγή σου νά είναι καλή - ἐπαινετή - εύάρεστη, ἔναντι τού Κυρίου καί τῶν ἀνθρώπων.”

Ναί μέν ή πρεία τού ἀνθρώπου ἔχει γήινη διάσταση.

Ο ἀνθρωπος διιως δέν είναι μόνο γήινος, είναι καί αἰώνιος καί ἀθάνατος.

Γιαντό, ή διαγωγή καί ή ἀναφορά του ἔχει, πρέπει νά ἔχει, ἀπό τόν οὐρανό δόδηγίες.

Πισ συγκεκριμένα, νά παίρνει ἐντολές καί κατεύθυνση, ἀπό τό θεό

καί νά συμπιορφώνεται πρός τό Θεϊ Θέλημα Του.

Νά νοιάζεται γιά τούς ἀδελφούς του στή γῆ, μέ τούς δποίους συμπορεύεται στό ταξίδι τῆς ζωῆς.

Ἐτοι οὐρανός καί γῆ, συγκλίνουν στήν καρδιά τού ἀνθρώπου, σ’ ένα κοινό σημεῖο κι’ ἀφετηρία στόχων, στήν καλή διαγωγή πρός τό Θεό καί τούς ἀνθρώπους.

Ο Κύριος ἴηιων Ἰησούς Χριστός, δταν ἐρωτήθηκε σχετικά μέ τό θέμια τῆς μεγάλης ἐντολῆς, ἔδωσε τελειοποιένη τήν ἔννοια τῆς Νέας Διαθήκης:

“ Αγαπήσεις Κύριον τό Θεό σου, ἐν δλη τή καρδιά σου καί ἐν δλη τήν ψυχή σου καί ἐν δλη τή διανοία σου καί τόν πλησίον σου, ὡς έκαυτόν.”

Αύτή ή ἐντολή - ταξιδιωτική δόδηγία, γιά τόν ἀνθρωπο καί γιά τή νέα χρονιά, (δοσμένη ἀπό τόν μοναδικόν ΕΙΡΗΝΟΔΟΤΗ καί ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟ ΘΕΟ), .

περικλείει τήν ἀσφάλεια τῆς πρείας μας, ἐπάνω στή γῆ ..

- Τήν πλήρωση τῶν πόθων καί τῶν δραμάτων, δλων τῶν ἀνθρώπων, μέ δυνατότητες καί εύκαιριες φέρνει ή ζωή, στόν καθένα χωριστά.
- Τήν ἐπιτυχία μας, στό ἐπίγειο ταξίδι τῆς ζωῆς. --

A.M. γ.