

## Άγιου Ιωάννου Χρυσοστόμου

### Κατήχησις πρός νεοφότιστους

Υπερβαίνει κάθε ἔννοια και λόγο τό μέγεθος των δωρεῶν του Θεοῦ... Ἐκεῖνοι πού μέχρι χθες ἦταν δοῦλοι τῆς ἀμαρτίας, χωρίς παρρησία και θάρρος, ἐκεῖνοι πού βρίσκονταν κάτω ἀπό την τυραννική ἔξουσία του Διαβόλου, σήμερα ἔγιναν δεκτοί στήν τάξη των υἱῶν, και ἀφού ἀπέρριψαν τά φορτία τῶν ἀμαρτημάτων και ἐνδύθηκαν τήν βασιλική στολή, ἀκτινοβολοῦν μέχρι τον οὐρανό. Σ' ἐκείνους πού τους ἀτενίζουν, καταυγάζουν τό φῶς λαμπρότερο ἀπό τό φῶς τῶν ἀστέρων...

Ἐμεῖς πού ἀφιερωθήκαμε στόν Χριστό, πού Τον ἐνδυθήκαμε, και ἀξιωνόμαστε νά μεταλαμβάνουμε ἀπό τήν δική Του πνευματική τροφή και τό ποτό, ἃς τακτοποιήσουμε τον ἐαυτό μας σάν νά μήν ἔχουμε τίποτε τό κοινό μέ τά πράγματα τῆς παρούσης ζωῆς. Διότι πολιτογραφηθήκαμε σέ ἄλλη πολιτεία, στήν ἄνω Ιερουσαλήμ. Γι' αύτό παρακαλῶ ἃς ἐπιδείξουμε ἔργα ἀντάξια τῆς πολιτείας ἐκείνης...

Ἄφου διαφυλάξετε σταθερές και ἀμετακίνητες τίς συμφωνίες πού κάματε μέ τον Κύριο, τίς ὁποῖες ὑπογράφατε ὅχι μέ μελάνι οὕτε πάνω σέ χαρτί ἄλλα μέ τήν πίστη και τήν ὁμολογία σας, νά φροντίζετε ὅλο τό χρόνο τῆς ζωῆς σας νά παραμένετε στήν ἴδια πνευματική λαμπρότητα..



Ἄς φροντίζουμε καθημερινά και ἃς προσέχουμε μήπως λερωθῆ ἢ τσαλακωθῆ τό λαμπρό μας αύτό ἐνδυμα. Ἄς φυλαγώμαστε πολύ και ἀπό ἐκεῖνα ἀκόμη πού θεωροῦνται μικρά, ὥστε νά μπορέσουμε νά διαφύγουμε και τα μεγάλα ἀμαρτήματα. Διότι ἂν ἀρχίσουμε νά παραβλέπουμε μερικά πράγματα θεωρώντας τα μικροπταίσματα, θά φτάσουμε σιγά-σιγά και στά μεγάλα. Γι' αύτό παρακαλῶ νά ἔχετε πάντοτε στή σκέψη σας την ἀνάμνηση των συμφωνιῶν πού κάματε... και νά διαφυλάσσετε ἀκέραιες τίς συμφωνίες μέ τον Χριστό...

Μέ τον ἄριστο τρόπο τῆς ζωῆς σας θά ἀποσπάστε σέ τόσο μεγάλο βαθμό την χάρι του Ἅγιου Πνεύματος, ὥστε και σεῖς θά εἶσθε ἀκατανίκητοι, και ἢ Ἐκκλησία του Χριστοῦ θά σκιρτᾶ ἀπό χαρά και ἀγαλλίαση γιά την προκοπή σας, και ὅ Κύριος ὅλων μας θά δοξάζεται, και ὅλοι μας θά ἀξιωθοῦμε την Βασιλεία τῶν οὐρανῶν.